

Beste ouder/verzorger,

Welkom bij de kinderkerk van House of Hope Purmerend!

Elke zondag ontvangen we met liefde je kind en willen we als kerk meer voor je kind betekenen dan 'opvang' alleen. We willen je kind(eren) een veilige basis bieden, waarin ze kunnen groeien in hun persoonlijke relatie met God, zodat ze kunnen opgroeien tot zelfverzekerde en gelukkige kinderen. Dit doen we elke zondag tijdens de kinderkerk.

We werken met programma's die aansluiten op de belevingswereld van de leeftijdsgroep. Het geloofsfundament wordt al in de eerste levensjaren gelegd. In de crèche (0-2 jr) vangen we de kinderen liefdevol op met de verzorging die past bij hun leeftijd; kinderen kunnen spelen en krijgen eten (zelf meegenomen of een koekje/fruit en diksap) en kunnen slapen in een campingbedje met aerosleep. Het programma dat we gebruiken bij peuters (2-4 jr) en kids (4-12 jr) is afgestemd op hun ontwikkeling. De peuters leren de verhalen uit de Bijbel met herhaling en spelenderwijs; de kids leren de Bijbel begrijpen en zelf creatief toepassen.

Hoe ziet een ochtend van de peutergroep eruit? Na ontvangst en de start van de dienst, gaan we zitten in de kring. We vertellen de kinderen een bijbelverhaal, we zingen een lied en bidden met en voor de kinderen. Daarna maken we een knutselwerk dat past bij het thema. De kinderen krijgen drinken en een koekje/cracker. Uiteraard is er ook tijd/ruimte om (tussendoor) lekker te spelen. Kinderen mogen meedoen met het programma, maar we verplichten ze niet. Kinderkerk is tenslotte LEUK!!!

Hoe ziet een ochtend van de kids er uit (4-12 jr)? De kids hebben kinderkerk in de Rusthoeve, een mooie locatie op loopafstand van de Koemarkt. Elke zondag gaan de kids samen met de leidster, na het welkom in de zaal, lopend naar de Rusthoeve. Onderweg dragen ze een geel veiligheidsvest voor zichtbaarheid op straat. Na binnenkomst vertellen we een Bijbelverhaal, bidden we samen en maken we een knutselwerk dat past bij het thema. Tot het eind van het jaar hebben we de thema's Je bent geliefd, je bent bijzonder en je bent sterk! Rond het einde van de dienst (12:00u) lopen de kinderen weer terug met de leidster naar de zaal.

Praktische informatie:

* In de hal voor de zaal ligt een aanwezigheidslijst klaar voor de crèche en de peuters met het verzoek deze in te vullen. Op deze lijst kunnen we zien of er belangrijke dingen zijn waar we rekening mee kunnen houden, zoals bijvoorbeeld een allergie. Schrijf de naam van je kind op tape en plak deze op de rug en de tas van je kind.

*Bij binnenkomst proberen we de kinderen zoveel mogelijk op hun gemak te stellen. Het is namelijk best spannend en soms onwennig voor kinderen. Wij zullen i.i.g. onze uiterste best doen om het zo leuk mogelijk te maken voor de kinderen, zodat je in alle rust de dienst kunt bijwonen. Als we merken dat het in belang van je kind beter is om je op te roepen uit de dienst dan zullen we dit doen.

*Na de dienst kun je je kindje weer ophalen, vertellen we hoe het is gegaan en mag je het knutselwerk meenemen.

*De meeste peuters dragen nog een luier en indien nodig zullen we een schone luier geven. Wel stellen we het op prijs dat je kindje binnenkomt met een schone luier. We gebruiken in principe je eigen spullen die we kunnen vinden in de tas van je zoon/dochter. Wij hebben luiers etc tot onze beschikking, dus mocht je onverhoopt iets vergeten zijn, geen probleem!

Weet dat we vol liefde klaar staan voor de kinderen. Wij geloven dat elk kind uniek is en stimuleren de kinderen om hun gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen omdat ze stuk voor stuk 'HOOP' brengers zijn voor deze wereld, uniek, geliefd en bijzonder.

Liefdevolle groet en zegen,

Joanna Mimpfen

House of Hope kinderkerk

06-28325857 / joanna.mimpfen@gmail.com

Bij wie kun je terecht voor:

De crèche > Joanna Mimpfen, De peuters > Donate Baltus, De kids > Imre Bleijerveld